

Plaats van samenkomen in Cothen op zaterdag 1 juni.

Cothen is een pittoresk boerendorp en het ligt op de stroomrug van de Kromme Rijn. De Kromme Rijn was vroeger een belangrijke route voor goedertransport. Bezienswaardig in Cothen zijn de omgeving van de Brink en de boomgaard aan het Ambachtspad. In het oude gedeelte van het dorp staat de uit de 13e eeuw stammende protestantse Agneskerk. Aan de overzijde van de Kromme Rijn, bevindt zich kasteel Rhijnestein uit de 13e eeuw met het karakteristieke poortgebouw. Ook de stellingkorenmolen Oog in 't Zeil en de slanke kerktoren van de Sint-Petrus en Pauluskerk uit 1905, ontworpen door Wolter te Riele zijn bezienswaardig.

Maar als je meeloopt blijf je niet lang genoeg om dat allemaal te bezichtigen, want we verzamelen al vanaf 09.30 uur in het Ontmoetingsmoment Dorpshuys in Cothen, op de C.B. Kentiestraat nummer 2.

En kom je niet om mee te wandelen? Kom dan wel om Fousha aan te moedigen!

In dat uur is er een 'meet & greet' met Koen Raymaekers, professioneel langeafstandloper. Voor zijn prestaties klik op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Koen_Raymaekers

En om uiterlijk 10.45 uur starten we de wandeling naar Richterslaan 62 in Nieuwegein.

De weg voert langs 't Goy, onderlangs Houten (na ca 11 km geeft dat voor 'afhakers' eventueel de mogelijkheid op de trein naar Utrecht CS te stappen of het is juist de mogelijkheid om vanaf daar de laatste 9 km mee te lopen!).

We passeren het Amsterdam Rijnkanaal over de Heemsteedsebrug en lopen dwars door Nieuwegein richting de halte Wijkersloot van de sneltrambaan A.C. Verhoefweg, kruising Richterslaan.

We hopen na 20 km en rustpauzes hier om 16.30 uur aan te komen en is er een ontmoetingsmoment tussen lopers, bezoekers, mensen met HS en andere geïnteresseerden, om ervaringen uit te wisselen en/of vragen te stellen. Een wondconsulent zal daar ook aanwezig zijn!

Oók als je niet hebt deelgenomen aan de wandeling ben je van harte welkom in Nieuwegein!