

Plaats van samenkomen in Nieuwerkerk aan den IJssel op maandag 3 juni.

Nieuwerkerk aan den IJssel ontstond rond het jaar 1250. De eerste vermelding over Nuwekerke, zoals het destijds heette, komt uit het jaar 1282 wanneer ene Traveys van Moordrecht leenman wordt van graaf Floris V van het gebied tussen Kralingen en Gouda. De verbindingsweg tussen Kralingen en de buurtschap Kortenoord aan de IJssel heet de 's-Gravenweg (naar deze weg is vermoedelijk het gezegde "Zo oud als de weg naar Kralingen" ontstaan), waarlangs de eerste boerderijen en woningen in lintbebouwing kwamen. Deze weg was van groot belang voor de steden Gouda en Rotterdam. Op kosten van Rotterdam werd de 's-Gravenweg daarom verhard met klinkers en daarmee destijds de langste straatweg van Nederland.

Een echte dorpskern, het tegenwoordige Oude Dorp, ontstond rondom de in de 16e eeuw gebouwde Oude Kerk. De naam van de gemeente ontstond omdat deze kerk nieuwer was dan die in Ouderkerk aan den IJssel, waaronder de Nieuwerkerkse parochie viel.

De route van de derde wandeldag voert eerst door het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel, langs Capelle aan den IJssel tussen o.a. door het Schollebos en dan verder over Kralingseweg onder de A16 door naar het Kralingsebos.

Maar eerst verzamelen we in Nieuwerkerk a/d IJssel vanaf 10 uur bij Hotel Van der Valk op de Parallelweg-Zuid 185, 2914 LE Nieuwerkerk a/d IJssel (bus 190 vanaf station).

We starten om 11.00 uur. Het eerste stuk voert dóór Nieuwerkerk a/d IJssel langs de achterkant van het station Nieuwerkerk a/d IJssel. Dat geeft de mogelijkheid voor degenen die iets minder kunnen lopen om langs de achteruitgang van het station om 11.25 uur aan te haken bij de rest van de groep.

Finish is om ca. 16.00 uur in het Erasmus MC, Dr Molewaterplein 40, Rotterdam, in de centrale hal.

Daar zal een afvaardiging van het Hidradenitis team van het Erasmus MC Fousha en medelopers opwachten met een hapje en een drankje. We hebben daar gelegenheid hidradenits wat meer op de kaart te zetten:

Out in the Open!

Van 16.00 tot 17.30 uur ben je daar van harte welkom bij de ontmoeting in het Erasmus MC.

Dus kom ook en laat je stem horen, ook als je niet mee hebt gewandeld!